

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Sáu, ngày 26/09/2025.

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 205

NGẦNG ĐẦU BA THƯỚC CÓ THẦN MINH

Tất cả khởi tâm động niêm của chúng ta không thể giấu được ngay cả Quý thần cấp thấp. Quý thần biết tường tận thì Phật Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ càng biết tường tận hơn. Chúng ta tưởng mình làm những việc sai trái thì không ai biết nhưng đây là ý niệm sai lầm vì chúng ta vừa khởi ý niệm xấu ác thì Phật Bồ Tát đã biết tường tận. Trên Kinh Phật nói, chúng ta khởi một ý niệm thì đã chau biến pháp giới. Chúng ta khởi một ý niệm thiện hay một ý niệm ác thì chúng sanh tận hư không pháp giới đều biết. Tốc độ của ý niệm nhanh hơn tốc độ của bất cứ loại sóng hay vật chất nào mà các nhà khoa học đã tìm ra. Chúng ta chân thành khởi câu “*A Di Đà Phật*” thì liền cảm ứng đến Phật A Di Đà. Chúng ta khởi một niệm đối trả, một niệm không thành thật thì chúng ta cũng không thể giấu được Phật A Di Đà.

Hòa Thượng từng kể câu chuyện, có hai vị ngồi nói chuyện với nhau, ban đầu, có các thiện thần đến vây quanh rải hoa, một lúc sau, các thiện thần đi hết, các ác thần đến sỉ vả, khạc nhổ vào hai vị đó. Đây là vì ban đầu họ nói những việc thiện, bàn luận về Phật pháp, sau khi họ chuyển sang nói chuyện thị phi nhân ngã, phải trái tốt xấu thì các thiện thần liền rời đi. Chúng ta có tâm thiện, hạnh thiện thì sẽ tự nhiên có quả báo tốt. Chúng ta có tâm ác, hạnh ác thì sẽ tự nhiên chiêu cảm đến quả xấu.

Hòa Thượng nói: “*Chư Phật Như Lai, Thiên Địa Quỷ Thần thảy đều biết rõ ràng tất cả khởi tâm động niêm của chúng sanh*”. Chúng sanh cho rằng Quỷ không hay, Thần không biết những việc làm của họ thì đây là ý niệm sai lầm. Hòa Thượng từng nói: “*Chúng ta có thể gạt được người tâm ý bao chao nhưng chỉ cần một người có tâm ý se se thanh tịnh thì chúng ta sẽ không thể giấu được*”. Hàng ngày, chúng ta khởi ý niệm hay làm việc gì thì mọi người đều biết.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta khởi một ý niệm thì ý niệm này liền đã chau biến tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta đừng cho rằng không ai biết ý niệm ác mà chúng ta vừa khởi, Thiên Địa Quỷ Thần đều biết, không một ai không biết! Quý Thần đều có tha tâm thông, thiên nhãn thông*”. Thần thông của Quý thần không phải do sự tu chứng mà có nên họ không thể tùy ý sử dụng và họ vẫn bị chi phối bởi nghiệp lực. A La Hán có thần thông do sự tu chứng nên họ tự tại sử dụng thần thông, không bị nghiệp lực lôi kéo. Chúng ta ở trong phòng kín, trong mật thất, trong địa đạo, chúng ta tưởng rằng

không ai biết những việc ta làm nhưng chúng ta không thể giấu được Thiên Địa Quý Thần.

Hòa Thượng nói: “*Người xưa thường nói: “Ngắng đâu ba thước có thần minh”. Nay đến thần minh mà chúng ta không che giấu được thì làm sao chúng ta có thể che giấu được Phật Bồ Tát. Cho nên tại vì sao chúng ta không thể khởi niệm thiện? Bởi vì tập khí quá sâu nặng*”. Hằng ngày, chúng ta luôn sống trong ảo danh ảo vọng, ý niệm hưởng thụ năm dục “tài, sắc, danh, thực, thùy”, tham, sân, si, ngạo mạn. Có những người bất tài vô dụng, nhưng họ vẫn ngạo mạn, khi họ nhìn thấy người khác chăm chỉ, siêng năng làm được nhiều việc thì họ cho rằng như vậy cũng chẳng có gì đáng kể! Mỗi chúng ta đều mang nặng những tập khí này!

Tổ Sư Đại Đức khuyên chúng ta: “*Yết ly Ta Bà hân cầu Cực Lạc*”. Chúng ta phải khởi tâm xả ly thế giới Ta Bà mong cầu sinh về thế giới Cực Lạc. Ta Bà không phải là chốn dễ đùa, chúng ta đừng nhởn nhơ! Chúng ta thường gặn ăn dính ăn, gặn sắc dính sắc, gặn ngủ dính ngủ, duyên nào đến thì chúng ta dính mắc ngay vào duyên đó nhưng lại tưởng rằng mình ngày ngày tu hành tinh tấn.

Tại sao học trò của Ngài Lý Bình Nam có gần 300.000 người mà chỉ có gần 30 người vãng sanh? Thời Ngài Lý Bình Nam sống đã cách chúng ta gần 100 năm, khi đó chưa có mạng Internet, chưa có mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, ngày nay, xã hội ô nhiễm nên 100.000 người tu hành chưa chắc có được ba người vãng sanh. Chúng ta biết rõ nguyên nhân người ngày nay không thể vãng sanh thì chúng ta mới viễn ly những nguyên nhân đó. Tôi không mở Facebook, Zalo, nhiều người cảm thấy phiền vì điều này, họ muốn tôi mở tài khoản mạng xã hội nhưng tôi không mở. Tôi không dùng mạng xã hội nhưng vẫn làm được tất cả mọi việc ở tất cả mọi nơi, từ Hà Nội đến Hải Phòng, Sóc Trăng. Tôi không dùng mạng xã hội mà vẫn bị ô nhiễm, ngày ngày chúng ta sử dụng Internet thì chúng ta không thể tránh được sự ô nhiễm.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta khởi một niệm ác, làm một việc xấu thì chúng ta có thể che mắt được phàm phu thế nhưng chúng ta không thể che mắt được Quỷ thần. Khi chúng ta khởi một ý niệm thiện, làm một việc thiện, chúng ta không muốn để người khác biết thì Thiên Địa Quý Thần cũng đều biết, trong âm thầm, trong tự nhiên họ đã đến bảo hộ cho chúng ta*”. Việc này chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ hiểu được. Trong quá trình chúng ta nỗ lực làm việc lợi ích cho mọi người, chúng ta sâu sắc cảm nhận được điều này. Có những việc chúng ta mới khởi ý niệm muốn làm thì việc đó đã xong. Những điều cảm ứng này chắc chắn là do Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, Phật Bồ Tát gia trì.

Hòa Thượng thường nói: “*Chúng ta có thể gạt được người tâm ý bao chao nhưng chỉ cần một người có tâm ý se se thanh tịnh thì chúng ta không thể giấu được*”. Người có tâm thanh tịnh thì tâm của họ như một tờ giấy trắng, khi chúng ta xuất hiện, tất cả những gì chúng ta mang theo trong tâm đều không thể giấu được họ. Hình tướng bên

ngoài không nói lên được điều gì! Vẻ bề ngoài chỉ nói lên sự “*tinh túng*”, chứ không nói lên sự “*tinh tấn*”. Chúng ta làm một việc thiện dù chúng ta không muốn ai biết thì Quý thần đều đã biết. Chúng ta làm những việc thiện, việc lợi ích chúng sanh thì Quý thần trong âm thầm sẽ gia hộ cho chúng ta.

Hòa Thượng nói: “***Chúng ta khởi tâm động niệm thì Thiên Địa Quý Thần đều biết, hơn nữa, họ đều có ghi chép rõ ràng. Bản án ở vua Diêm La hay ở khung trời Dao Lợi đều ghi lại rõ ràng mọi khởi tâm động niệm của chúng ta, việc này rất ít người biết được!***”. Nếu chúng ta biết được điều này thì chúng ta sẽ hết sức cẩn trọng đối với khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của mình.

Trong “*Liễu Phàm tú huấn*” có nói về ông Vệ Trọng Đạt, một lần ông mơ thấy mình bị bắt xuống âm ty), Diêm Vương tức giận phán: “*Tại sao nhà người làm nhiều việc ác như vậy!*” nhưng ông không thừa nhận, khi Diêm Vương đưa bản án ra thì ông mới chấp nhận. Sau khi vua Diêm La luận tội xong thì xét đến công trạng, trong cuộc đời ông đã làm một việc thiện nhưng việc này có phước báu rất lớn, đem lên bàn cân thì việc thiện này nặng hơn những tội ông đã gây ra. Khi vua Diêm La cho ông xem việc thiện mà ông đã làm thì ông nói, đúng là ông đã làm việc này nhưng việc này không thành công. Đó là khi nhà vua muốn xây dựng một công trình cần sự đóng góp rất nhiều tài lực, nhân lực của nhiều chúa phủ thì ông khuyên vua không nên làm vì sẽ khiến nhân dân đói khổ, lâm than. Thế nhưng Nhà vua đã không nghe theo lời khuyên của ông mà vẫn tiếp tục làm. Tuy vậy Ông đã có một ý niệm vì người lo nghĩ, cho dù việc không thành nhưng vẫn có phước báu to lớn.

Hòa Thượng nói: “***Trên “Kinh Hoa Nghiêm” có nói, mỗi một người sinh ra đều có hai vị thần thường theo bên mình. Một người tên là Đồng Danh, một người tên là Đồng Sanh. Hai vị Thần này ở hai bên vai trái, phải, mỗi giờ mỗi phút đều không rời khỏi chúng ta. Chúng ta có tin hay không? Nếu bạn tin thì bạn sẽ không dám làm những việc sai trái, cố giấu những việc mình đã làm. Vì mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta đều có sự phán xét, ghi chép tường tận của Thần minh. Bạn tin thì bạn sẽ không dám làm càn làm quấy và sẽ hoan hỷ tu thiện, làm những việc thiện lành, làm tất cả mọi việc lợi ích chúng sanh vì chúng ta làm những việc thiện lành thì nhất định sẽ có quả báo tốt***”.

Có những việc thiện lành mà đời sau chúng ta mới nhận đây gọi là hậu báo. Những việc thiện lành mà ngay trong đời này chúng ta hưởng thì gọi là hiện báo hay hoa báo.

Hòa Thượng từng nói, trong đời này Ngài đã được nhận hoa báo. Ban đầu Hòa Thượng không có phước báu, tuổi thọ, sức khỏe nhưng sau đó Ngài có cả ba thứ này. Ngày trước, bà Hàn Quán Trưởng đi xem bói cho Hòa Thượng, bà hỏi Thầy bói, người tên, ngày tháng năm sinh như nào thì tuổi thọ như thế nào. Sau khi xem tên tuổi xong thì Thầy bói nói, người này đã mất rồi. Khi biết Hòa Thượng vẫn sống, Thầy bói rất ngạc

nhiên và hỏi người này làm nghề gì. Sau đó, Thầy bói nói, người tu hành thì đã cải được số mệnh.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta làm việc thiện, tâm chúng ta thiện thì tự nhiên quả báo sẽ tốt. Quả báo sẽ tốt đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được tại sao lại có thể tốt đến như vậy!*”. Sự an bài của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền hay Thần minh đều rất vừa vặn, khéo léo, tốt đẹp đến mức độ mọi người không thể hiểu được. Chúng ta không cần xin, không cần ai tặng mà chúng ta vẫn có. Ngày xưa có người bạn nói với tôi, tại sao tôi luôn tặng họ nhiều quà như vậy, nếu họ hiểu được thì họ sẽ chết liền! Tôi rất thân với người bạn này, mỗi lần anh đến tôi đều tặng rất nhiều quà như mũ, nón, quần áo, sách vở thậm chí cả giày dép. Có những thứ tôi vừa nhận được thì tôi cũng tặng cho anh luôn. Hiện tại, tôi đang đi một đôi giày đã năm năm, nó đã mòn gót nhưng vẫn đi tốt!

Hòa Thượng nói: “*Người học Phật chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm phải hết sức thận trọng. Chúng ta phải biết tiết giảm, không tùy tiện, không dám tạo nghiệp, không dám khởi ác niệm, không dám khởi một ý niệm bất thiện vì tất cả đều sẽ hình thành quả báo xấu. Bạn có tin điều này hay không?*”. Nếu chúng ta tin thì sẽ không dám khởi tâm động niệm, không dám làm những việc sai quấy vì xung quanh chúng ta có thần minh soi rọi. Những người không tin thì nghĩ rằng không có thần minh, thần minh không biết những việc họ làm. Người thế gian cho rằng họ làm những việc sai quấy, thần không biết, quý không hay, đây là họ tự mình gạt mình. Quý Thần đều có tha tâm thông, thiên nhãn thông.

Một lần, tôi nhìn thấy một con kiến bò từ chân tường lên nóc nhà qua mái tôn đến đĩa thức ăn, con kiến cũng có giác quan tốt như vậy! Những việc chúng ta làm sai trái thì Thần Minh đều biết rất tường tận. Người xưa nói: “*Ngảng đầu ba thước có thần minh*”. Chúng ta làm việc sai trái thì Thần Minh, Phật Bồ Tát đều biết.

Nếu chúng ta nghĩ rằng công phu tu hành của chúng ta tốt rồi đây là chúng ta tự mình gạt mình, khi gặp chướng ngại nhỏ mà không thể vượt qua thì chúng ta mới nhận ra là mình tu hành không có đạo lực. Khi chúng ta đối mặt với sinh tử thì mọi việc sẽ càng khủng khiếp hơn! Mỗi chúng ta đều phải đối mặt với khó khăn sau cùng đó là sinh tử, không ai có thể thoát được điều này. Chúng ta tu hành, chúng ta có nghĩ rằng một ngày chúng ta sẽ đối mặt với sinh tử như thế nào không? Đây là sự phản tinh vô cùng cần thiết nhưng rất ít người làm! Một ngày, khi chúng ta đối mặt với sinh tử thì chúng ta sẽ làm như thế nào?

Ngày trước, khi Thái Tử Tát Đạt Đa nhìn thấy một người nằm bất động thì Ngài hỏi người hầu của mình là Xa-nặc. Xa-nặc nói: “*Thưa Ngài, đó là người đã chết*. Thái tử nói: “*Chết ư! Chết là gì?*”. Có rất nhiều người sẽ hỏi “*Chết là gì?*”. Chúng ta thường ở trạng thái mơ hồ đối với việc sinh tử. Xa-nặc nói: “*Cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được!*”. Sau khi nghe xong câu trả lời của

Xa-nặc, Thái Tử Tát Đạt Đa không muốn du ngoạn nữa mà chỉ muốn quay về. Ngài đã biết kết quả sau cùng của kiếp con người là cái chết và muốn tìm cách để giải quyết việc này.

Khi hơi thở còn trong ta, khi linh hồn còn trong thân tú đại thì chúng ta không nên để mình rảnh rỗi để tạo nghiệp. Ngày ngày chúng ta quá rảnh nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tư dục, tư tình, tham muôn của bản thân mà chúng ta đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Con người có Sinh – Lão – Bệnh – Tử, đây là đạo lý chắc thật, không ai có thể thoát được. Nếu chúng ta biết mình sẽ bị bệnh, không thể thoát được cái chết thì chúng ta sẽ nỗ lực hết sức mình để làm những việc cần làm. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi cho chính mình là chúng ta đã làm những việc cần làm chưa? Hay tâm chúng ta vẫn như một con ngựa hoang chạy rong trong sự “*tự tư tự lợi*”, ý niệm hưởng thụ “*năm dục sáu trần*”, “*tham, sân, si, mạn*”?

Hòa Thượng nhắc chúng ta nhớ thật kỹ: “*Ngắng đầu ba thước có Thần Minh*”. Trên “*Kinh Hoa Nghiêm*” nói: “*Mỗi người sinh ra trên cuộc đời đều có hai vị Thần, một người ghi tất cả việc thiện lành, một vị ghi tất cả những việc ác*”. Chúng ta tin hay không tin thì mọi việc đều diễn ra như vậy. Có người thế gian cho rằng, họ không tin thì sẽ không có. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ không dám khởi ý niệm ác, ý niệm tổn hại người để lợi mình. Chúng ta tu hành lâu năm, chúng ta không dám có tình làm những việc ác, tổn người lợi mình nhưng trong sự vô minh, chúng ta vẫn để mình làm những việc vô tình hại đến người để lợi mình. Người thế gian, việc ác gì cũng dám làm. Hôm qua, khi đi trên xe tôi nghe một bản tin, có người làm giò chả chay nhưng cho thịt động vật vào, người khác đã ăn chay mà họ vẫn dùng cá để làm chả, chúng ta nên ăn rau củ để an toàn.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập Mang lại lợi ích cho mọi người!